

ZONDAGSBRIEF

21 juli 2024

8^e zondag na Trinitatis

Liturgische kleur: groen



De Blijde Mare – Immanuëlkerk

Voorganger:	ds. Lettie Oosterhof	Muziek:	Kwintet Prima Vox
Ouderling:	Laura Voet		Henk Wiering (orgel)
Diaken:	Luuk Hilbrands	Techniek:	BeamTeam
Gastheer:	Arjen Buringa	Koster:	Piet Bierenbroodspot

Voor de dienst zingt Prima Vox: **O mirum admirandum**

Antifoon voor de heilige Disibodus, een Ierse monnik die het gebied waar Hildegard woonde gekerstend heeft. Het klooster waar zij intrad toen ze pas 13 was, bevond zich op de naar hem genoemde Disibodenberg. Halverwege de Hildegardweg kan de pelgrim daar nog steeds vertoeven in de mystiek ruimte van de kloosterruïne.

Welkom en stilte

Prima Vox: **O ignis Spiritus O vuur van de Geest**

Hildegard bezingt in een lange sequens de Heilige Geest. Zij doordringt alles als vuur, als wind en adem, als water en aarde, als adem en reuk als tastzin en zicht als gehoor en wijsheid. Zo maakt zij heel de aarde vrij en zuiver, groen en vrolijk.



Aanvangswoord en gebed om Geest

Samenzang: 695

Etappe 1 Humilitas - nederigheid

Lezing uit de bijbel Mattheus: 6:25-34

Prima Vox: **O virga mediatrix**

Vertaling: O twijg, middelares, jouw heilig lichaam heeft de dood overwonnen. voor alle schepselen licht gebracht omdat jij die prachtige bloem hebt gedragen in je baarmoeder. Dankzij jouw zuiverheid en kuisheid. Alleluia.

Prima Vox: **O frondens virga**

Vertaling: O bloeiende tak, daar sta je in al je adel

Als de morgen ontwaakt

Verheugd je

Ook al zijn wij kwetsbaar, jij maakt ons waardig

Behoed ons voor slechtheid

Strekt je hand uit om ons recht op te doen staan.



Etappe 2: Viriditas - Groenkracht

Prima Vox: **O viridissima virga**

In dit lied wordt de maagd Maria bezongen en de prachtige bloem, de Zoon van wie zij zwanger was; met een overvloed aan beelden en woorden ontleend aan de groene natuur. De maagd is een allergroenste tak, beschenen door de zon, geurend als balsem. In haar is de prachtige bloem opgebloeid, die alles groene

levenskracht geeft, geuren aan alle kruiden die droog waren. Dauw kwam op het gras vanuit de hemel, overal ontsproten vruchten en vogels nestelden, voedsel voor de mensen en vreugde. De volkomen vreugde was in Maria omdat zij de bloem leven gaf die we de zoon van God noemen.

Etappe 3: Sapientia – wijsheid

Gebed, gesproken en gezongen: 681

Prima Vox: **O Virtus sapientiae**

Vertaling: *Goddelijke Wijsheid*

*O kracht van Wijsheid
die alles kringelend en cirkelend
bevat en omvat
in één weg die leven heeft!
U hebt drie vleugels:
de ene vliegt opwaarts,
de tweede zweet,
doet zoet de aarde druppelen,
de derde vliegt alom.
Lof zij u, o Wijsheid,
zij komt u toe.*



Slottekst

Zegen

Samenzang; 425

MEDEDELINGEN

Collecten *Online: U kunt uw giften geven via de collecte-app "Appostel".*

1^{ste} collecte: Leprastichting. De Leprastichting is een goed doel dat al sinds 1967 werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Al ruim 50 jaar zet deze stichting zich met hart en ziel in voor de strijd tegen lepra.

2^{de} collecte: Pastoraat en Eredienst

U kunt ook geven aan het Onderhoud van ons gebouw en de Zending (ook in de app)

Voorganger vandaag is ds. Lettie Oosterhof uit de PG Schoorl-Groet-Camperduin. Voorheen was zij als predikant werkzaam in Schermerhorn, op Wieringen en in de Trefpuntkerk in Alkmaar. Ook was zij geestelijk verzorger in Esdege-Reigersdaal. Daarnaast is zij een veelzijdig theatermaker en verteller.

Kindernevendienst: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Voor de kinderen die wel aanwezig zijn, is er een tasje beschikbaar met tekenmateriaal voor tijdens de dienst. De papieren tasjes staan in de consistorie. Er staat KND op geschreven. Na gebruik het tekenmateriaal graag terugzetten in de consistorie voor later gebruik.

Berichten zondagsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur; e-mail: zondagsbrief@deblijemare.nl
Berichten voor de beamer uiterlijk donderdag 18.00 uur; e-mail: beamteam@deblijemare.nl